

# NIEUWSBRIEF

## STICHTING HELPING HAND MOLDAVIA juli/augustus 2011

Geachte lezer,

In de zomermaanden is het qua activiteiten relatief rustig en valt er weinig te melden. In Moldavië zijn de scholen tot 1 september gesloten en daarna pakken wij de contacten weer op.

In juni werd het rolstoelbusproject bij de R.K. Parochie H. Laurentius en Moeder Gods in Voorschoten afgesloten met de overhandiging van een cheque ter waarde van 23.350 euro. In juli werd het bedrag op onze rekening gestort en bleek het te zijn opgelopen tot **27.250 euro**. Een geweldige opbrengst, waar we zeer dankbaar voor zijn. Dit grote bedrag betekent dat we i.p.v. een tweedehands bus nu een **nieuwe** aangepaste auto voor rolstoelvervoer kunnen schenken, waar ze in Moldavië nog vele jaren mee vooruit kunnen.



Overhandiging van de cheque



De laatste collecte tijdens  
de familie/kinderdienst



Van zo'n resultaat konden  
we alleen maar dromen



**Bijdrage van de communicantjes**

Onze grote dank gaat uit naar het kerkbestuur, de vrijwilligers, de parochianen, vrienden en alle inwoners van Voorschoten die aan dit project een bijdrage hebben geleverd. Dit prachtige bedrag staat als het ware symbool voor alle liefde en enthousiasme waarmee men zich aan de acties heeft gewijd. De Interparochiële Caritas Instelling Voorschoten heeft alle bijeengebrachte bedragen verdubbeld, waarvoor wij ze zeer erkentelijk zijn.

Namens alle leden van onze stichting zeggen wij iedereen - die ons op welke manier dan ook heeft bijgestaan - héél hartelijk dank uit de grond van ons hart! Als de aangeschafte auto Moldavië bereikt heeft en er foto's van genomen zijn, zullen die te zijner tijd in onze Nieuwsbrief verschijnen.



**De ark van Noach**

Ook werd nog een quilt aangeboden, speciaal voor ons gemaakt door de quiltgroep in Voorschoten. Ze is bestemd voor een opvanghuis voor verstandelijk gehandicapte kinderen in Moldavië. Deze fraaie quilt laat de ark van Noach zien, met er om heen de mooi uitgebeelde dieren die er in gehuisvest werden. Het is een feest om naar te kijken en het zal die kinderen heel erg aanspreken. Dames, ook jullie allemaal ontzettend bedankt namens de kinderen voor deze prachtige muurversiering!

Rest mij u allen nog een fijne zomer te wensen en wij komen graag bij u terug met méér nieuws in het najaar.

Vriendelijke groet,

Elly Spiekerman