

NIEUWSBRIEF

STICHTING HELPING HAND MOLDAVIA December 2009

Geachte lezer,

Terugkijkend op 2009 hebben we zoveel om dankbaar voor te zijn en dat is allemaal bereikt samen met u. De kredietcrisis heeft iedereen - op één of andere wijze - geraakt, maar toch zijn we blijven geven om elkaar en om andere mensen die het minder hebben. In de vorige nieuwsbrieven hebben wij u over het vele goede nieuws kunnen informeren.

Afgelopen maand kregen wij opnieuw een fijn bericht. Het bedrijf Management in Motion uit Zoetermeer wilde de goede resultaten van hun onderneming graag met ons delen en schonk voor het komend jaar een donatie t.g.v. 38 sets schuifbedjes, die in Moldavië zullen worden gemaakt. Dit betekent werkgelegenheid plus 114 slaapplekken voor kinderen in opvanghuizen. We zijn dit bedrijf hiervoor zeer dankbaar.



**De eerste bedjes gemaakt
in Moldavië maart 2009**



**De schenking door
Management in Motion**



**Een heerlijke
slaapplek!**

De situaties die wij over het algemeen in Moldavië aantreffen zijn soms zo schrijnend, dat we ons niet kunnen voorstellen hoe mensen dit - dag in dag uit - volhouden. Vooral op sanitair gebied moet er nog zoveel verbeterd worden. In de hoofdstad Chisinau is een gebied waar nog veel oude flatgebouwen staan en het riool in de hele omgeving te ruiken is. Niemand wil daar wonen, toch hebben veel mensen geen andere keus.

De directeur van de technische school - waar wij ons bedjesproject hebben - bracht ons met zijn auto een keer terug naar ons slaapadres in Stauceni en reed door de drukke stad i.p.v. de rondweg om de stad heen te nemen. Toen wij hem vroegen waarom hij niet de snellere route nam, vertelde hij dat hij zich schaamde om ons door die stinkende wijk te rijden. De mensen kunnen zelf niets aan deze situatie doen en toch schamen zij zich voor deze armoede. Hopelijk pakt de Moldavische overheid deze slechte en ongezonde leefomgeving in het nieuwe jaar aan. Chisinau lijkt op het eerste gezicht een aardige stad om te zien. Als je vanaf de luchthaven de stad binnenrijdt, denk je: "daar is niets mis mee!"

Achter de deuren van de flatgebouwen, scholen en opvanghuizen hebben we echter de andere kant gezien en daar is wel degelijk héél véél mis mee!! Moldavië heeft nog een lange weg te gaan en zonder buitenlandse hulp zullen zij het zeker niet redden.

Wij gaan vol vertrouwen 2010 tegemoet en kijken er naar uit, om onze projecten in Moldavië met uw hulp voort te zetten. We weten dat er nog veel te doen is, maar de verbeteringen worden zichtbaar en motiveren de mensen in Moldavië om samen te werken en met elkaar voor een betere toekomst te zorgen. Ieder kind heeft daar tenslotte recht op!

SAMEN OP WEG NAAR EEN BETERE TOEKOMST!



Tekening uit Moldavië

Hartelijk dank voor uw hulp in het afgelopen jaar.

Wij wensen u een gezellige jaarwisseling

en alle goeds voor 2010!



Marianne

Sanda

Henk

Anke

Christine

Liesbeth

Nasrin

Karel

AnneWies

Rietje

Karel

Elly