

Reisverslag van ons transport naar Moldavië 28 februari - 13 maart 2016

Door Henk van Veldhoven.

Geachte lezer,

Donderdag 25 februari hebben we weer een vrachtwagen geladen voor Moldavië. Om 13.00 uur was alles geladen en kon de chauffeur vertrekken.

Zoals gebruikelijk, vele dozen met kleding, rollators, rolstoelen, po/douchestoelen, dekens, bedden, matrassen en computers met beeldschermen.

Ditmaal ook 30 tafeltjes en stoelen voor een school, klapstoelen en een scootmobiel.



De vrijwilligers die meegholpen hebben met inladen.

Enkele dagen later zijn Henk en Jan van Veldhoven naar Chisinau gevlogen om aanwezig te zijn bij het uitladen en de distributie van de goederen.

Dit jaar heeft de veteranen-organisatie in district Straseni de vergunningen van ministeries en douane verzorgd. Straseni ligt 30 km van Chisinau. De samenwerking is voorspoedig voorlopen. Het voordeel was dat Straseni, een kleine plaats, een eigen douanekantoor heeft waardoor de inklaring voorspoedig verliep.

Op dinsdagavond kregen we te horen dat de vrachtwagen aangekomen was bij de douane in Straseni. De volgende ochtend was de inklaring en om 10 uur konden we de goederen bestemd voor Straseni uitladen bij het kantoor van de veteranen. O.a. dozen met kleding voor de veteranen en andere hulpbehoevenden, rolstoelen voor het bejaardentehuis en kinderkleding en speelgoed voor een kinderopvanghuis.



Uitladen in Straseni

's Middags konden we de rest van de goederen uitladen bij de technische school in Chisinau. Doordat we zo vroeg waren ingeklaard hadden de gehandicaptenorganisaties Keystone en Speranta voldoende tijd om vervoer te regelen voor hun goederen. Hun dozen met kleding en hulpmiddelen konden we rechtsreeks overladen in hun bestelwagens.

Op donderdag heeft een basisschool de 15 computers opgehaald en een lyceum de schoolmeubels en dozen met kleding.

Een aantal dozen met kinderkleding werd opgehaald door een stichting die kinderen uit de gestichten haalt.

In de vrachtwagen hadden we veel goederen voor Carmen Ullersma, die in het noorden van Moldavië een opvanghuis heeft laten bouwen. We hadden bedden, matrassen en keukenmateriaal voor dit nieuwe huis en kleding voor de toekomstige bewoners. Deze goederen zijn op zaterdag bij haar bezorgd.

Een heel bijzondere donatie tijdens deze reis waren de folklore danskostuums van de voormalige dansgroep "Baluta" uit Den Haag. Een heel actieve dansgroep heeft de Roemeense Oaskostuums en de Moldovakostuums cadeau gekregen.



Oaskostuums



Moldovakostuums

Buiten de danskostuums hadden we van Baluta ook dozen bij ons vol met lappen stof en galons (versierd band) om danskostuums te maken. Drie kinderdansgroepen konden we hiermee verblijden.



Het uitzoeken en verdelen van de lappen en galons

Op vrijdag na het uitladen werden we in Straseni verwacht voor de overhandiging van de scootmobiel aan een invalide oud-militair. De president van het Straseni district en een afgevaardigde van de landelijke veteranenbond, hielden een toespraak.



De overhandiging van de scootmobiel in de plaatselijke krant.

Na afloop zei de voorzitter van de veteranen dat ze nu gemerkt hadden wat een werk wij verzet hebben met het inzamelen van de goederen en het transport. Ze waardeerden het heel erg.

De laatste zaterdag voor ons vertrek kregen leerlingen van de school kleding. Men vroeg of ik daar bij wilde zijn. Als eerste kreeg een jongen die helemaal geen familie heeft en 10 jaar op straat geleefd had een doos vol met kleding. Hij had tranen in zijn ogen. De directeur zei

na afloop dat die jongen nog nooit wat gekregen had in zijn leven. Ik vond het een heel ontroerend moment.



Overhandiging van de kleding door de directeur van de school

Daarna kwamen jongens uit arme gezinnen die een aantal kledingstukken kregen. Na afloop gingen we naar een ander vertrek waar dozen met meisjes/dameskleding klaar stonden, een groep meisjes mocht daar kleding uit halen.



De leerlingen mogen enkele kledingstukken uitzoeken.

Ook met dit transport is weer gebleken dat hulpgoederen zo hard nodig zijn in Moldavië. Het is goed te zien dat er een positieve ontwikkeling is waar te nemen in het land. Onze contactpersonen in Moldavië blijven vol goede moed om zaken te willen veranderen. Ondanks dat is er nog veel armoede. Wij blijven ons best doen om een bijdrage te leveren en deze mensen te steunen in hun werk.

Heel veel dank daarom aan onze donateurs! Dankzij jullie wordt dit mogelijk gemaakt!