

NIEUWSBRIEF

STICHTING HELPING HAND MOLDAVIA Augustus 2009

Geachte lezer,

Onze Nederlandse zomer - waarover we dit jaar zeker geen klagen hebben - is bijna afgelopen en onze transportdatum 30 september komt snel dichterbij. We hebben weer héél véél verzameld dit jaar en de vrachtwagen zal dan ook compleet gevuld zijn met o.a. schoolmeubilair, kleutermeubeltjes, computers, kleding, rolstoelen, rollators, douchestoelen, kinderwagens, incontinentiemateriaal en veel educatief speelgoed. We zijn alle donateurs hiervoor zeer dankbaar.

Boekenproject in samenwerking met

Ook met ons boekenproject zijn we afgelopen maanden actief bezig geweest en van verschillende kanten kwam hiervoor geld binnen. De subsidie wordt pas toegekend, als we de 25.000 euro bereikt hebben! De komende maanden zullen wij hiervoor nog een aantal acties op touw zetten. Ideeën om ons hierbij te helpen, zijn van harte welkom.

Schuifbedjes voor scholen en kinderdagverblijven

In onze vorige nieuwsbrief schreven wij over dit project, dat nu wordt uitgevoerd op een technische school in Moldavië. Henk van Veldhoven gaat - namens PUM (als Nederlands Senior Expert) - in oktober terug naar de Technische school in Moldavië voor een vervolgproject. Wij zullen een nieuwe opdracht geven om bedjes te maken, voorzover ons budget dit toelaat. Ook zal worden gestart met het maken van educatief speelgoed en verstelbaar schoolmeubilair. De scholen in Moldavië zijn erg blij met deze nieuwe mogelijkheden.

Gehandicapte kinderen in Moldavië

Deze kinderen hebben het erg moeilijk, vooral door gebrek aan ondersteunende middelen zoals rolstoelen. Zonder hulpmiddelen kunnen zij niet naar school, waardoor hun toekomst er zeker niet rooskleurig uit ziet. Wij staan in nauw contact met de Moldavische organisatie Speranta, die gehandicapte kinderen zoveel mogelijk ondersteunt, niet alleen in de thuissituatie maar ook op de scholen. Speranta (wat HOOP betekent) heeft onze hulp ingeroepen o.a. bij het zoeken naar kinderroolstoelen.

Afgelopen maand hebben wij vier nieuwe kinderroolstoelen geschonken gekregen, waarvoor wij zeer dankbaar zijn. Zoekend op internet hebben wij een aantal tweedehands rolstoelen gevonden die wij voor kleine bedragen kunnen kopen. Om deze kinderroolstoelen te kunnen aanschaffen, zijn wij op zoek naar donateurs. [Voor 20 euro kunt u een kind in Moldavië al een rolstoel schenken.](#) Wij hopen samen met Speranta dat in ons transport vele rolstoelen voor kinderen kunnen worden meegenomen.

Onze vrijwilligers geven al hun vrije tijd en energie aan de projecten, maar wij kunnen daarbij natuurlijk niet zonder uw financiële hulp. Wij bedanken iedereen hartelijk voor de donaties die wij afgelopen periode hebben ontvangen en hopen ook in de nabije toekomst op uw hulp te mogen rekenen.

Vriendelijke groet, namens ons hele team vrijwilligers.

Elly Spiekerman
Secretaris