

NIEUWSBRIEF

STICHTING HELPING HAND MOLDAVIA Juli 2010

Geachte lezer,

Genietend van het mooie weer in Nederland en de vrolijke stemming door de voetbalwedstrijden van het WK, zijn wij met onze vrijwilligers vol enthousiasme alweer een nieuw transport voor Moldavië aan het voorbereiden.

De publicatie in tijdschrift Margriet nr. 25 (week 19 t/m 25 juni) [klik hier](#) heeft afgelopen maand plaatsgevonden en hier hebben we erg leuke reacties op gekregen. Ook werden ons diverse goederen aangeboden en werd er geld op de rekening van de stichting gestort. Alles bij elkaar een geweldig resultaat, waar wij zeer dankbaar voor zijn! Op onze weblog bij www.margriet.nl/hartenvrouwen vindt u een filmpje over onze werkzaamheden in Moldavië.

Eind mei/begin juni is Henk van Veldhoven een week in Moldavië geweest om diverse projecten te bezoeken en ons komend transport te bespreken. Een verslag van het bezoek aan de technische school treft u hieronder aan.

Henk schrijft:

Ik heb de technische school bezocht die voor ons de kinderbedjes maakt. Op de dag van mijn bezoek was er een open dag. Er was een tentoonstelling van producten in de hal, deuren, meubels en prachtig houtsnijwerk. De bedjes stonden er ook, die had men in verschillende kleuren gelakt.

De directeur vertelde me dat de school steeds meer MDF gebruikt voor het kindermeeubilair. Hij liet me dat ook zien; vier kinderstoeltjes en een tafeltje, eigen ontwerp van een docent.



Voor onze stichting gemaakte Bedjes

Nieuwe MDF kleutermeubeltjes

Houtsnijwerk

Tegen 9 uur stonden alle leerlingen buiten te wachten voor de uitreiking van certificaten aan de beste leerlingen in de hoogste klassen. Er was muziek, toespraken en de uitreiking. De docenten kregen een roos van de leerlingen. Ook ik kreeg een roos.



Het woongebouw voor de leerlingen



De oude (niet werkende) douches

In het souterrain van de leerlingenhostels zijn 2 doucheruimtes, de douches zijn al 14 jaar niet gebruikt vanwege een verstopte en kapotte afvoerleiding. We hebben die ruimtes bezocht want we laten samen met de Nederlandse stichting Askimo de afvoer repareren en de doucheruimtes opknappen. In de schoolvakantie gaat de renovatie beginnen. Wanneer de leerlingen na de vakantie weer terugkomen in de hostels kunnen ze eindelijk douchen en hoeven ze zich niet meer zo primitief met een emmertje water te wassen.

Verder zag ik, dat in het souterrain een recreatieruimte ingericht wordt. In het nieuwe schooljaar wordt daar in de vrije tijd hobbytekenen en –schilderen geven. De cursusleider vroeg om "Holland oil paint".



De hobbyruimte



De cursusleider

In de hostels wonen 8 weesjongens. De school zorgt voor deze jongens. Men krijgt daar een kleine vergoeding voor van het Ministerie. In het vorige transport hadden we enkele bedden, matrassen, dekens en kleding voor deze weesjongens. Men bedankte me nogmaals voor die goederen. Ze zijn er erg blij mee. Nu hoorde ik, dat er op school 35 jongens wonen van zeer arme families. Gevraagd werd, of we ook kleding hebben voor deze jongens. Bij het volgende transport zullen we zorgen ook voor hen kleding bij ons te hebben.

Ik heb gevraagd wat men nog meer kon gebruiken. De kokkin vroeg om borden, bestek, dienbladen en kledjes voor de kantine. Ze kon ook nog wat keukenapparatuur en keukenkleding gebruiken. De school wil graag schoolborden en stoelen hebben. En in de hostels bedden, matrassen en dekens.

We doen ons best om bij het volgend transport zoveel mogelijk goederen van dit verlanglijstje mee te kunnen nemen.

Tot zover het verslag van Henk

In juni kregen wij een goed bericht uit Voorschoten. De RK Parochie H. Laurentius en Moeder Gods heeft ons "Rolstoelbus" project uitgekozen om komend jaar te ondersteunen. Hiervoor zullen binnen de Parochie - het hele jaar door - diverse activiteiten plaatsvinden. Een heerlijk bericht en uiteraard zullen onze vrijwilligers bij de activiteiten meehelpen wanneer dat nodig is.

De tweedehands rolstoelbus is bestemd voor de organisatie Speranța. Met deze bus kan zij er voor zorgen, dat de gehandicapte kinderen - op een veilige manier - naar school worden gebracht. De oude schoolbus, die zij nu gebruikt, is té vaak kapot en niet geschikt voor rolstoelen.



**Het gebouw van Speranța
en de oude schoolbus**



Rolstoelvervoer nu

We hopen in 2011 voldoende geld bij elkaar te hebben gebracht om een goede tweedehands rolstoelbus te kunnen aanschaffen.

Hartelijke groet, namens ons hele team vrijwilligers.

Elly Spiekerman
Secretaris